

Gebouw JERUËL, Van Heekstraat 40 (achter Holterstraatweg 125) Rijssen.

Het bankrekeningnummer van de 'Stichting tot het dienstbaar zijn voor Evangelieverkondiging' te Rijssen is 34.73.81.227

De Evangelische Bijbelkring Rijssen heeft geen banknummer. Giften naar de stichting zijn aftrekbaar, die voor de EBR niet.

Contactadres: Johan van Galenplantsoen 12, 7461 GM Rijssen. Tel. 0548-513634. b.g.g 0548-513710. Het e-mailadres is padsmeijers@solcon.nl

Beste Bijbelkringbezoeker,

Merkwaardigerwijs bestaan er nog steeds misverstanden over de vraag wie nou eigenlijk de eigenaar van het gebouw Jeruël is. Daarom lijkt het me goed dat ik in dit blad een en ander over Jeruël en de bijbehorende Bijbelkring uitleg. Laat ik beginnen met het gebouw. Het woord 'Jeruël' komt maar één keer in de Bijbel voor en wel in 2 Kronieken 20:16. Leest u die tekst in zijn verband zelf maar eens heel goed door. 'Jeruël' betekent letterlijk 'Gebouw van God', 'Gebouwd voor God' of 'Gebouwd door God'. God Zelf is dus de eigenaar van Jeruël. Maar omdat God in Nederland geen rechtspersoon is (!) kon Hij in Nederland niet als eigenaar worden geregistreerd en moest daar een list voor bedacht worden.

Bedenk een list.

Vóór 1980 kwam de Bijbelkring in de huiskamer bij elkaar. Maar omdat de kring in aantal groeide werd uitgezien naar een ander onderkomen.

Eerst werd van de burgerlijke gemeente het zaaltje boven het gymnastieklokaal aan de Graaf Adolfstraat gehuurd, maar na een jaar werd die huur al weer opgezegd. De reden was dat de gemeente geen zaaltjes meer wilde verhuren aan religieuze groepen. De regel gold ook voor alle zaaltjes die mede door de gemeente werden beheerd. Vele andere zaaltjes waren te duur omdat we ook een conciërge moesten betalen. De Bijbelkring ging wel gewoon door, maar de zaaltjes die we gratis van particulieren konden lenen waren erg klein voor onze kring.

Na verloop van tijd bood de eigenaar van de woning Holterstraatweg 125 ons aan de kantine achter die woning te kopen, maar dat moest dan wel samen met die woning. Hoe dat verder verliep wordt een te lang verhaal voor dit blad. Uiteindelijk kregen we een groen sein om het huis plus de kantine te kopen. Dat beide eigenlijk een bouwval waren was bij de prijs inbegrepen.

Omdat de God van hemel en aarde in Nederland geen rechtspersoon is en de Bijbelkring evenmin moesten we *een list bedenken*. Er werd besloten een stichting in het leven te roepen. Het bestuur van de stichting zou be-

staan uit mensen die regelmatig de Bijbelkring bezoeken. Dat was toen zo, en dat is nog steeds zo. De stichting kreeg de fraaie naam "Stichting tot het dienstbaar zijn voor Evangelieverkondiging". Immers, Evangelieverkondiging was en is het belangrijkste doel van de Bijbelkring.

De kantine werd omgebouwd tot vergaderzaaltje en kreeg de naam "Jeruël". Het woonhuis, dat toentertijd als werkplaats gebruikt werd, werd helemaal opgeknapt en verhuurd aan de familie Roenhorst.

Helaas begrepen vele Rijssenaren niet dat Jeruël een gebouw van God was. Velen dachten toen en velen denken nog steeds dat het gebouw eigendom is van een bepaald kerkgenootschap. Zelfs Bijbelkringbezoekers denken dat soms. Het is, denk ik, ook moeilijk uit te leggen dat het gebouw van God Zelf is.

Van wie is Jeruël?

Als iemand u vraagt: 'Van wie is het gebouw Jeruël?', welk antwoord geeft u dan? Ik denk dat uw antwoord afhangt van de omstandigheden en van de vraagsteller. Een paar voorbeelden:

a. Het gebouw is van de Bijbelkring. In plaats van 'Bijbelkring' kunt u ook zeggen 'Evangelische Bijbelkring', of 'Evangelische Bijbelkring Rijssen'. Of 'Eerste Bijbelkring Rijssen' (!) Dit antwoord is juridisch niet helemaal juist, maar praktisch gezien wel. Dat

geeft u ook mooi de gelegenheid om iets te vertellen over de Bijbelkring.

b. Het gebouw is van een stichting. Eventueel kunt u ook de complete naam van de stichting noemen. Vertelt u er in dit geval wel bij dat de stichting bij de Bijbelkring hoort.

c. Het gebouw is van God. Hoewel dit antwoord volgens de Nederlandse wet niet juist is, is het toch in absolute zin wel juist. Legt u zo mogelijk ook even uit wat de naam 'Jeruël' betekent.

Heeft de Stichting schulden?

Het antwoord is eenvoudig. Neen! De stichting begon in 1982 met een bezit van ongeveer honderd florijnen. De aankoop van het gebouw plus het woonhuis was tachtigduizend gulden en de renovatie kostte in totaal ongeveer dertig duizend gulden. Ongeveer één derde deel van het totaal werd bekostigd door renteloze leningen en de rest door een hypotheek. In de loop van de jaren zijn alle leningen afgelost en heeft de stichting dus geen financiële schulden meer. Dankzij de (helaas afnemende) huuropbrengst van Jeruël en de huuropbrengst van de woning kunnen we alle lopende kosten betalen. Het is jammer dat de collectes van de Bijbelkring niet meer genoeg opbrengen om nog huur te kunnen betalen. Gelukkig kent de Stichting ook nog enkele regelmatige donateurs.

Heeft de Bijbelkring schulden?

Het antwoord is ook eenvoudig. Neen! De Bijbelkring heeft geen schulden. Toch zijn de inkomsten van de Bijbelkring niet hoog. Vroeger brachten de collectes zoveel op dat er huur aan de Stichting kon worden betaald. Dat is nu niet meer zo. De collectes brengen gemiddeld amper genoeg op om de spreker z'n vergoeding te geven. En die vergoeding is per uur gemiddeld minder dan het minimum loon. En van de autokostenvergoeding worden ze ook niet rijk. Wilt u er meer van weten? Vraag het aan de penningmeester (van de Bijbelkring.) De stichting moet het dus zonder huur van de Bijbelkring doen. Gelukkig kent de Stichting ook nog enkele regelmatige donateurs. Dat zijn (vrijwel) allemaal Bijbelkringbezoekers.

Zijn giften aftrekbaar?

Giften aan de Bijbelkring zijn niet aftrekbaar voor de belasting. Bewijsbare giften aan de stichting zijn binnen de gebruikelijke grenzen aftrekbaar voor de belasting.

Welk doel heeft Jeruël?

Anders gezegd: Wat kan er allemaal in Jeruël? En wat kan er niet?

Hierboven schreef ik dat de naam van de beheersstichting van Jeruël is "Stichting tot het dienstbaar zijn voor Evangelieverkondiging" Het gaat dus om Evangelieverkondiging en uiteraard ook alles wat daarbij hoort. Bijbelkringen en bidstonden kunnen bijvoorbeeld in Jeruël terecht. Maar ook mannen- en vrouwenverenigingen en catechisatie. En christelijke muziekgroepjes.

Maar geen brasserijen en dronkenschappen, om maar enkele duidelijke voorbeelden te noemen. Maar ook geen muziekgroepen die zoveel geluid produceren dat de burens gaan klagen. En zeker geen activiteiten die strijdig zijn met de Bijbel.

In de meeste gevallen beslist de beheerder Johan Roenhorst of een huuraanvraag ingewilligd wordt of niet. In twijfelgevallen besluit het bestuur van de Stichting.

Het bestuur.

Het bestuur van de *Stichting* bestaat uit vijf personen. Dieks Bruggink, Harm Kreijkes en Paul Smeijers 'zitten' al vanaf het begin (1982) in het bestuur. Martin Sanderman kwam erbij toen de vorige penningmeester aan het eind van de vorige eeuw Rijssen verliet en als laatste (tot nog toe) nam Agnes Asbroek begin 2009 zitting in het bestuur. Het bestuur van de *Bijbelkring* bestaat uit het stichtingsbestuur met daaraan toegevoegd Johan Roenhorst (beheerder van Jeruël) en Henk Beverdam (penningmeester van de Bijbelkring)

De sprekers.

De sprekers die op de Bijbelkring komen zijn afkomstig uit allerlei groeperingen. Sprekers die zich alleen maar thuis voelen in hun eigen kring en denken dat hun kring de enige juiste kring is komen niet op de Bijbel-

kring. Het komt hoogstzelden voor dat een spreker niet meer op de kring wil komen. Soms komt het voor dat een spreker niet meer kan komen. Dat is dan bijvoorbeeld omdat hij naar verweg verhuist of omdat hij elke vrijdagavond andere verplichtingen heeft. Slechts één keer heb ik het meegemaakt dat een spreker niet meer wilde komen.

Wel merk ik vaak aan de sprekers dat ze heel graag op de Bijbelkring komen. Dat ze graag wat vaker zouden komen dan ze op het lijstje staan. Maar omdat we veelzijdig willen blijven komt elke spreker maximaal 3, bij uitzondering vier keer per jaar.

De bezoekers.

DDe bezoekers die op de Bijbelkring komen zijn ook afkomstig uit allerlei groeperingen. Dit is (en nu spreek ik niet uit ervaring) vanaf het prille begin van de Bijbelkring al zo geweest. Ook toen kwamen de bezoekers uit alle groepen van Rijssen. Zoals u misschien weet begon de Bijbelkring ruim vijftig jaar geleden als bidstond zonder spreker. Er werd een Bijbelgedeelte gelezen en kort besproken, daarna was er een wat langere bidstond. Later werd de bidstond naar een andere avond verschoven. Over onze bidstond straks meer.

Merkwaardig, om niet te zeggen hoogst merkwaardig is dat sommige bezoekers wegblijven bij sommige sprekers, maar dat anderen juist komen voor diezelfde sprekers. Het zij zo. Overigens hebben de sprekers deze eigenaardigheid niet. Zij komen spreken, ongeacht wie er in de zaal zit. Hoewel, de meeste sprekers komen alleen maar als ze zelf spreken en niet als 'gewone' bezoeker.

De bidstond.

DDe bezoekers van de Bijbelkring worden allemaal uitgenodigd voor de bidstond. Ze komen lang niet allemaal. Zoals bekend wordt de bidstond elke maandagavond gehouden. Alleen op bijzondere dagen gaat de bidstond niet door. De bidstond bestaat uit twee delen. Het ene gedeelte bestaat uit een Bijbelstudie, het andere gedeelte uit de bidstond. Soms beginnen we met de bidstond, soms met de Bijbelstudie. Waar die volgorde

van afhangt zal ik u hier niet uitleggen. Tijdens de Bijbelstudie lezen we een Bijbelgedeelte tekst voor tekst en bespreken elke tekst. Daarbij kan iedere aanwezige, zo hij dat wil, iets zeggen over die tekst. Soms dwalen de gesprekken ook (wat) af van het Bijbelgedeelte. Meningsverschillen zijn er, ruzie niet. Gedurende de bidstond bidden sommigen één keer hardop, anderen meerdere keren. Weer anderen bidden (deze keer) niet hardop. Op een hardop uitgesproken gebed kunnen de anderen 'Amen' zeggen. Volgens de Bijbel maakt eendracht de kracht van het gebed groter. (Hand.1:14 en 4:24) Tussen de hardop uitgesproken gebeden is er voldoende tijd voor gebeden in stilte. Aan allen die dit lezen smee ik: bid alstublieft voortdurend en veel en vaak, *ook* voor de Bijbelkring. Bij voorkeur hardop. Dan kan de satan meeluisteren.

De cassettes.

DVan elke Bijbelkringavond wordt een analoge opname op een geluidscassette opgenomen. Dat gebeurt al vanaf de ingebruikname van Jeruël, eerst door een zuster van de Bijbelkring. De prijs was toen 5 gulden per cassette. Toen de euro's verschenen werd de prijs 2½ euro en dat is nog steeds zo. Misschien wordt het tijd de cassette te vervangen door een CD, hoewel de CD ook al weer onderwets wordt. MP3 misschien. Wie durft?

De coördinator.

DToen de Bijbelkring nog in huiskamers samenkwam sprak de 'huisbeheerder' aan het begin van de avond een welkomstwoord. Vanaf 1980 zou de kring in een zaaltje gaan samenkomen en er waren drie broeders die beurtelings een welkomstwoord zouden spreken. Door allerlei omstandigheden vielen er helaas vrij spoedig twee van de drie broeders af, waardoor er nog maar één overbleef voor dat welkomstwoord. Bovendien kreeg hij nog de taak om met de sprekers af te spreken wanneer zij zouden komen. Vanaf dat moment was het steeds dezelfde die deze taak moest vervullen. En hoewel deze ene vaak en indringend heeft gevraagd en gebeden om een hulp c.q. opvolger is deze wens tot nog toe nooit in vervulling gegaan. Zelfs de en-

quête bracht geen oplossing. Voor de duidelijkheid noem ik hem maar 'coördinator'. De voorzitter van het bestuur functioneert dus ook als coördinator van de Bijbelkring. Het is belangrijk te melden dat de coördinator niet bepaalt wie er op de Bijbelkring komt spreken. **Het bestuur van de Bijbelkring bepaalt wie er komt spreken en hoe vaak.** De coördinator spreekt met de sprekers af wanneer ze komen. Hij vult dus de spreekbeurtenlijst in. Meestal verloopt dat goed, vooral ook omdat de sprekers graag op de Bijbelkring komen. Dat betekent uiteraard niet dat ze altijd in de gelegenheid zijn om te komen. Het wordt lastig als een spreker, soms nog geen week voor zijn spreekbeurt zich afmeldt omdat hij plotseling verhinderd is. En het wordt echt spannend als er na tien telefoontjes nog niemand gevonden is. In de laatste vijftientig jaar is het maar één keer gebeurd dat de spreker slechts één dag van te voren *kon* weten dat hij verhinderd was. (De weg was glad en het sneeuwde.) We konden toen niemand meer vinden. En ook één keer dat iemand vergat te komen hoewel hij aan het begin van die week nog aan zijn spreekbeurt was herinnerd.

Verdriet

Het doet mij verdriet dat er nog steeds geen opvolger voor de coördinator is gevonden. Ik vraag u dringend voor deze zaak te bidden. Ziet u een (deel van een) oplossing? Kom eens bij mij langs om er over te praten.

Vreugde

Het verheugt mij dat het gebouw Jeruël, de Bijbelkring en ook de Bidstond nog steeds bestaan. Dat er nog steeds mensen zijn die het "Sola Scriptura" (Alleen de Schrift) en "Tota Scriptura" (Geheel de Schrift) hoog in hun vaandel hebben staan. Die de Bijbel nog steeds als het Woord van God beschouwen. En die over dat Woord met anderen willen praten en durven te praten. Die over de kerkmuren heen kijken naar en ook spreken met anderen die op datzelfde fundament staan. Dat er nog steeds reformatorischen zijn die veel van evangelischen kunnen en willen leren en dat er nog steeds evangelischen zijn die veel van reformatorischen kunnen en

willen leren. Want, zoals u weet laten beide groepen veel en grote Bijbelgedeeltes weg. Het valt echter duidelijk op dat de ene groep totaal andere gedeeltes weglaat dan de andere groep. Wat de één "Bevinding" noemt heet bij de ander "Een levende relatie met de Here Jezus". Samen laat je minder Bijbelteksten weg dan alleen. De Bijbelkring helpt bij het leren van elkaar. **Wie roemt roeme in de Heere.**

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Bijbelkring? Hebt u vragen, opmerkingen, adviezen of andere zaken die u graag met mij wilt bespreken? Kom naar me toe, thuis of op de Bijbelkringavond, bel me op, stuur een brief of zend een e-mail. (Voor gegevens zie in de 'kop' van dit blad)

Tot slot

Een Psalm die mij al ongeveer een halve eeuw erg aanspreekt is Psalm 138. Hieronder vers 4 in de berijming van 1773.

*Als ik, omringd door tegenspoed,
Bezwijken moet,
Schenkt Gij mij leven.
Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt,
Uw rechterhand
Zal redding geven.
De HEER' is zo getrouw als sterk,
Hij zal Zijn werk
Voor mij volenden,
Verlaat niet wat Uw hand begon,
O Levensbron,
Wil bijstand zenden.*

Graag wens ik u en al de uwen gezegende dagen toe. Met Jezus Christus in het middelpunt. Hij draagt immers de heilige wet, die God de sterfeling zet, in 't binnenst ingewand. En veel heil en zegen toegewenst voor het jaar onzes Heeren 2010. Met gebruik van de gehele Bijbel. Samen met alle(rlei) andere heiligen.

*In Yeshoea ha Masjiach verbonden,
met broederlijke groeten,*

Paul Smeijers