

## Beste broeder of zuster,

Hierbij ontvangt u/jij de nieuwsbrief van Jeruël met de bijeenkomsten voor de komende maanden. Door diverse activiteiten, sprekers en onderlinge ontmoetingen hopen we een platform te bieden aan mensen die hun geloof graag willen delen met anderen. Zodat iets van het liefdegebod van Jezus Christus in hun leven zichtbaar wordt: *"Heilige Vader, bewaar hen die U mij gegeven hebt in Uwe naam, opdat zij één zullen zijn zoals Wij."*(Johannes 17:11<sup>b</sup>).

We zitten in een periode van verandering. Met behoud van het goede uit het verleden zoeken we als bestuur naar nieuwe activiteiten die passen in de doelstelling van de Stichting en daar willen we graag interkerkelijk / -gemeentelijk invulling aan geven. Maar we willen ook nieuwe wegen inslaan. Waar ouderen langzamerhand hun plaats moesten opgeven, zoeken we naar jongeren, die ernaar verlangen om samen met andere gelovigen te zoeken naar een door de Heilige Geest vervuld leven. Door de jaren heen vonden heel wat mensen hier verdieping van het geloof in hun Heere en Zaligmaker. U bent hartelijk welkom op onze bijeenkomsten als u die Eenheid zoekt!



Stichting tot het dienstbaar zijn aan de Evangelieverkondiging



Van de voorzitter...

### Inhoud *(klik voor navigatie)*

Avonden over Bijbelse- en Joodse feesten .....	1
Studie kleine profeten .....	2
Bijbelkring: .....	2
Gebedskring en stadsgebed:.....	2
Verkoop Israëlproducten .....	2
Volg Mij Avonden .....	2
Boekbespreking .....	2

## AGENDA



### Avonden over Bijbelse- en Joodse feesten

Het is bijzonder dat in 2018 het Joodse Pesach gelijk valt met de christelijke Paasdagen. Als christenen dienen we de God van Israël en zijn we gered door het Lam van God: Jezus Christus. Op **donderdag 5 april 2018** hoopt ds. Jan den Admirant de behandeling van de Joodse - en Bijbelse feesten te vervolgen. De tweede avond in deze serie heeft als thema: Het verwijderen van de oude zuurdesem is een feest! Opnieuw zullen

we deze avond (naar Joods gebruik) beginnen met een maaltijd vanaf 18:00 uur. Iedereen is hartelijk welkom, ook als je de eerste avond over het Poerimfeest niet kon bijwonen! Wel willen we graag weten hoeveel mensen er komen... Geef je daarom op via deze link: <https://goo.gl/forms/OZNpBORdYZcNWemn2> U/jij mag natuurlijk ook later aanschuiven; vanaf 19:00 uur zal Jan de boodschap van Pesach bespreken!

Overige data: **donderdag 17 mei 2018, 13 september en 6 december 2018**



## Studie kleine profeten

Op **dinsdagavond 10 april 2018** zal mevr. Gieneke van Veen-Vrolijk uit Elspeet een start maken met de bestudering van de profeet Zefanja, één van de kleine profeten! De avonden starten om 20:00 uur. Data:

- o **dinsdagen 10 april, 15 mei en 12 juni 2018**



### Bijbelkring:

Elke oneven week op vrijdagavond vanaf 20:00 uur. In verband met Koningsdag 2018 spreekt ds. Hendrik van Wingerden op **vrijdag 27 april 2018**: over het thema 'Wat mag je van een koning verwachten?' Hierbij zullen Gods Koningschap, aards koningschap en het koningschap van de gelovigen aan de orde komen. Zie voor verdere data de [sprekerslijst](#) en de website [www.jeruelrijssen.nl](http://www.jeruelrijssen.nl)

### Gebedskring en stadsgebed:

Elke maandagavond van 19:00 – 20:00 uur is er een goed bezochte gebedskring. We mogen onze God lofprijzen, dankzeggen en aanbidden en doen ook voorbede voor nood en zorg dichtbij en veraf. We weten: '...een krachtig gebed van de rechtvaardigen vermag veel..' (Jakobus 5:16<sup>b</sup>). Iedereen van harte uitgenodigd! Elke eerste zaterdag van de maand is er vanaf 9:30 uur het Stadsgebed Rijssen. Hier wordt speciaal voorbede gedaan voor alle dingen die in onze stad Rijssen spelen; verkiezingen, (beroepen) predikanten, onderwijs en eenheid onder christenen. Wees welkom. Meer informatie: [www.huisvangebedrijssen.nl](http://www.huisvangebedrijssen.nl)

### Verkoop Israëlproducten



Sinds begin januari heeft Jeruël een verkooppunt voor Israëlproducten. We hopen dat het mag bijdragen aan de steun en bemoediging van het volk Israël. Met name ook voor kleine bedrijfjes en de vele Joden die terug keren naar het land en een bestaan moeten opbouwen. Kom eens kijken, voor uzelf, een verjaardag etc. Er zijn mooie producten bij en ook heerlijke wijnen! In de hal van Jeruël liggen catalogi, die kunt u meenemen. We hebben uiteraard lang niet alles op voorraad, maar we kunnen alles bestellen. Het verkooppunt is open op donderdagmiddag in de even weken van 14.00 – 15.30 uur. Info: Wilma Mensink tel. 0548-522525.

### Volg Mij Avonden

Op **3 april, 1 mei en 5 juni 2018** zullen de Volg Mij Avonden weer in gebouw Jeruël plaatsvinden. De eerste avond zal ds. Piet Passchier spreken. Voor meer informatie zie [www.volgmijrijssen.nl](http://www.volgmijrijssen.nl)



### Boekbespreking

Op D.V. **donderdag 19 april 2018** houdt Dr. C. van Sliedregt, hervormd emerituspredikant te Nunspeet, een lezing met als titel: 'Lam van God – dicht bij Dordt: verlangen naar eenheid in het kruisoffer'. Er is bij velen in de kerken een sterk verlangen naar (meer) eenheid. Maar hoe bereiken we dat nu we 500 jaar na de Reformatie en 400 jaar na de Synode van Dordrecht nog dagelijks de verdeeldheid waarnemen? Vanuit deze vraag wil de auteur ons meenemen naar mogelijke oplossingen.

